

'Een lichaam in de wereld – samen met anderen'

De actualiteit van de opvattingen van Maurice Merleau-Ponty



Tachtig jaar geleden publiceerde de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty zijn baanbrekende werk *Phénoménologie de la perception*. In het boek breekt hij met de 'lichaamsvijandigheid' van de westerse filosofie. Anders dan Heidegger benadrukt hij belichaamde karakter van ons bestaan en contra Sartre co-existentie als kenmerk van ons leven. In *Fenomenologie van de waarneming* stelt hij dat wij een lichaam *zijn* en dat het lichaam zelf gericht is op de wereld, zijn wereld begrijpt en zijn weg weet in de wereld. In het spoor van Merleau-Ponty hebben vooraanstaande neurologen als Damasio, Gallese en Noë met hun onderzoek aangetoond dat hij volkomen gelijk had. Het is ook interessant om te weten dat oosterse filosofen altijd al het standpunt van Merleau-Ponty deelden. Bovendien is er sprake van een zekere mate aan verwantschap tussen de opvattingen van Merleau-Ponty en Levinas over de rol van het lichaam bij ons verlangen om ethisch verantwoord te handelen.

Gedurende deze week lezen we nauwgezet passages uit de werken van de genoemde filosofen en voeren we gesprekken over de implicaties van het gedachtegoed van Merleau-Ponty voor onze eigen opvattingen en ons 'doen en laten'.

Dag 1

'Lichaamsvijandigheid'

Van Plato tot Nietzsche



We bespreken passages uit teksten van Plato (*Faidon* en *Politeia*), René Descartes (*Meditaties*), Immanuel Kant (*Fundering voor de metafysica van de zeden*) en Friedrich Nietzsche (*Aldus sprak Zarathoestra*)

Dag 2

Belichaamd in-de-wereld zijn

Maurice Merleau-Ponty *Fenomenologie van de waarneming*



We bespreken passages uit Merleau-Ponty's *Fenomenologie van de waarneming*

Dag 2

Belichaamd medezijn

Merleau-Ponty - tussen Heidegger en Sartre



We bespreken passages uit teksten van Martin Heidegger (*Zijn en tijd*), Jean-Paul Sartre (*Over het existentialisme*) en Maurice Merleau-Ponty (*Fenomenologie van de waarneming*)



Lezing: Jenny Slatman (*Nieuwe lichamelijkheid*)

Dag 4

Belichaamd verstaan / bestaan

Merleau-Ponty – neurologie - oosterse filosofie



We bespreken passages uit teksten van Alva Noë (*Wij zijn toch geen brein*), Vittorio Gallese (*Bodily selves in relation*), Antonio Damasio (*The feeling of what happens*), Lao Zi (*Tao te king*) en Thich Nhat Hanh (*Vorm is leegte*)

Dag 5

Een lichaam dat geniet / lijdt en zich verantwoordelijk voelt

Maurice Merleau-Ponty - Emmanuel Levinas



We bespreken passages uit het werk van Emmanuel Levinas (*Totaliteit en oneindigheid*)