

**Programma:****Stille stemmen uit de oudheid****Datum: 26 – 30 mei 2025**

<b>Maandag 26 mei</b>	<b>Geschiedenis van de filosofie: Hegel en Karl Jaspers en oppositieel denken</b>
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
<b>10.30 uur</b>	<b>Kennis maken: introductie van de cursus</b>
11.30 uur	Koffie/thee
<b>11.45 uur</b>	<b>Hoe denken we en welke verhalen horen we? David Bohm: de aard van collectief denken</b>
13.00 uur	Lunch
Vanaf 14.00 uur	Mogelijkheid tot inchecken op de hotelkamer
<b>14.30 uur</b>	<b>Geschiedenis van de filosofie volgens Hegel</b>
16.00 uur	Koffie/thee
<b>16.15 uur</b>	<p><b>Geschiedenis van de filosofie volgens Karl Jaspers</b>          In zijn boek "Vom Ursprung und Ziel der Geschichte" (1949), dat later vertaald werd als "Over het ontstaan en doel van de geschiedenis", introduceert Karl Jaspers het concept van de "Achsenzeit" of "Assentijd". Hierin beschrijft hij een periode in de menselijke geschiedenis waarin verschillende grote culturen en beschavingen onafhankelijk van elkaar een gelijktijdige sprong maakten in de ontwikkeling van hun filosofische, religieuze en morele denken.</p> <p>Volgens Jaspers vond deze Assentijd plaats tussen 800 en 200 voor Christus en omvatte het oude China, India, Perzië, Israël en Griekenland. In deze periode ontstonden enkele van de grootste filosofische en religieuze tradities van de mensheid, waaronder het confucianisme, het taoïsme, het hindoeïsme, het boeddhisme, het zoroastrisme, het jodendom en de Griekse filosofie.</p> <p>De filosofen die Jaspers noemt als vertegenwoordigers van deze Assentijd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In China: Confucius en Lao Tzu</li> <li>• In India: De Upanishads en de Boeddha</li> <li>• In Perzië: Zarathustra</li> <li>• In Israël: De profeten van het Oude Testament</li> <li>• In Griekenland: Socrates, Plato en Aristoteles</li> </ul> <p>Jaspers ziet deze filosofen als vertegenwoordigers van een universele menselijke zoektocht naar wijsheid, morele richtlijnen en spirituele verlichting, die onafhankelijk van elkaar tot soortgelijke inzichten kwamen.</p>
17.30 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Dialog: In welke geschiedenis leef jij?</b>
21.30 uur	Einde programma van dag 1 / aan de bar

<b>Dinsdag 27 mei</b>	<b>Complementair denken in Afrikaanse en Chinese filosofie</b> De Yoruba filosofie uit Nigeria en de Chinese filosofie als Confucianisme en Taoïsme heeft een dialogische en complementaire karakter. We behandelen de filosofie van binaire complementariteit aan de hand van het werk van de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole, en de Chinese filosofie van de I Tjing. Hierbij gebruiken we een spel dat wat vorm betreft aansluit bij de inhoud van de stof.
Vanaf 07.00 uur	Ontbijt
<b>09.30 uur</b>	<b>Filosofen en de zintuigen: Shared Walk over mens en natuur</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>Binaire complementariteit in de Yoruba filosofie van Sophie Oluwole en Orunmila als toevoeging aan de assentijd</b>
12.30 uur	Lunch
<b>14.00 uur</b>	<b>Chinese filosofie: complementariteit in het Confucianisme</b> met gastdocent Saskia van der Werff
15.30 uur	Koffie/thee
<b>15.45 uur</b>	<b>Chinese filosofie: complementariteit in het Taoïsme</b> Met live podcastopname met Saskia van der Werff over de Chinese vrouwelijke filosoof Ban Zhao (Chinese: 45 or 49 – c. 117/120 CE)
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>I Ching met Saskia van der Werff</b>
21.30 uur	Einde programma van dag 2 / aan de bar

<b>Woensdag 28 mei</b>	<b>Filosofie ontstaat in uitwisseling</b> met gastdocent Christine Pawlata
Vanaf 07.00 uur	Ontbijt
<b>09.30 uur</b>	<b>Shared Walk: anders denken over tijd</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>Hoe we onze geschiedenis van de klassieke oudheid construeren:</b> Aan de hand van het werk van Josephine Quin <i>How the World Created the West</i> en Riane Eisler <i>The Chalice and the Blade</i>
12.30 uur	Lunch
<b>14.00 uur</b>	<b>Uitwisseling en anders denken bij de Etrusken</b> Andere perspectieven zijn ook te vinden in het Europese continent. De Levensvisie van de Etrusken is onderbelicht in de periode van de Griekse oudheid en de Romeinse tijd. Zij stonden meer ecocentrisch en gewelddoos in de wereld, met een gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, meer democratische bestuursvormen en een meer fluïde grens tussen leven en dood.
15.30 uur	Koffie/thee
<b>15.45 uur</b>	<b>Ervaren van andere tijdservaring</b>
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Vrije avond</b>
21.30 uur	Einde programma van dag 3 / aan de bar

<b>Donderdag 29 mei</b>	<b>Alternatief denken van de Sardijnen</b>
Vanaf 07.00 uur	Ontbijt
<b>09.30 uur</b>	<b>Filosofie van de plaats, denken vanuit zee</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>Kennisrechtvaardigheid aan de hand van Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos en Miranda Fricker</b>
12.30 uur	Lunch
<b>14.00 uur</b>	<b>Alternatief denken bij de Sardijnen (met gastdocent Christine Pawlata)</b> Het binnenland van Sardinië wordt ook vandaag nog steeds aangeduid met de naam "Barbagia". Omdat het de Romeinen niet net zo makkelijk lukte om er binnen te dringen als in andere regio's, deden ze de inwoners als barbaren af. Desondanks, of misschien juist daarom, hebben de Sardijnse "barbaren" een unieke cultuur en denkwereld weten te behouden die in sommige aspecten teruggaat tot de tijd van de Nuraghecultuur. Een cultuur gekenmerkt door een samenleving waar geen sporen van oorlogen of georganiseerd geweld terug zijn gevonden, en waar tot de 19 <sup>e</sup> eeuw het concept van grondbezit niet bestond. Opmerkelijk is ook dat de Sardijnen blijkbaar het geheim van een goed leven hebben weten te bewaren, aangezien het eiland wordt beschouwd als een "Blue Zone", waar de hoogste concentratie mensen van 100 jaar of ouder ter wereld te vinden is.
15.30 uur	Koffie/thee
<b>15.45 uur</b>	<b>Sardijns denken en hoe we zelf alternatief zijn (en niet de norm) communicatievormen en kennisrechtvaardigheid</b>
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Documentaire van Christine Pawlata: Angelo en de bommen</b>
21.30 uur	Einde programma van dag 4 / aan de bar

<b>Vrijdag 30 mei</b>	<b>Stille stemmen uit de oudheid als aanzet voor het luisteren naar stille stemmen in onszelf</b>
Vanaf 07.00 uur	Ontbijt en uitchecken
<b>09.30 uur</b>	<b>Wandeling en reflectie: wat vertellen de stille stemmen?</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>Samenvatting en terugblik (in dialoog)</b>
12.30 uur	Lunch – Einde cursus