



Programma

Weekend 3 – De yogi's: grenzeloze liefde

Yoga is tegenwoordig wereldwijd bekend, maar kent ook een stevige filosofische fundering in het zogeheten Samkhya-Yoga-systeem. Naast het onderzoeken van deze wijsbegeerte werpen we een blik op de kleurrijke wereld van de extatische bhaktidichteressen. Zij vertaalden de bhakti-ideeën naar een grenzeloze liefde voor het goddelijke als bron van alle leven.

23 en 24 maart 2024

Docenten: dr. Lucas den Boer en dr. Michel Dijkstra

Zaterdag 23 maart

09.45 uur

10.30 uur

11.30 uur

11.45 uur

12.30 uur

14.00 uur

15.15 uur

15.30 uur

17.00 uur

18.00 uur

19.30

20.00

21.30

Aankomst met koffie/thee

Filosofische achtergronden van yoga (L. den Boer)

Koffie/thee

Vervolg Filosofische achtergronden

Lunchbuffet

Yoga-teksten (L. den Boer)

Koffie/thee

Yoga-teksten (vervolg)

Aperitief

Diner

Koffie/thee

Documentaire yogi's (M. Dijkstra)

Aan de bar

Zondag 24 maart

07.30 uur

09.30 uur

10.45

11.00 uur

12.30 uur

Ontbijt

Liefde in oost en west: Mirabai en Mahadeviyakka

Koffie/thee

Vervolg Mirabai en Akka

Lunch