

PLATO
ARISTOTELES
ERASMUS
MONTAIGNE
MACHIAVELLI
HOBBS
DESCARTES
SPINOZA
ROUSSEAU
HUME
KANT
NIETZSCHE
HEIDEGGER
ARENDT
LEVINAS
FOUCAULT
DE BEAUVOIR
NUSSBAUM
SLOTERDIJK



GROTE DENKERS

Hoe zullen we ons verhouden tot grote denkers? Aan het begin van de Maand van de Filosofie, waarin Plato, Nietzsche en Spinoza nog vaker dan u gewend bent aan u voorbij zullen trekken, moesten we die vraag maar eens aansnijden. En dan vooral de vraag of we de doden wel met respect behandelen. Want daar hebben ze toch recht op, vind ik, juist omdat ze niet meer in staat zijn te protesteren als ze misbruikt worden.

Leonie Breebaart

Hoe zou de dode filosoof zélf gelezen willen worden? Toch allereerst als gesprekspartner, denk ik. Als er wordt gedebatteerd over democratie, dat Spinoza dan mee mag doen. Als het gaat over taal en waarheid - dat Wittgenstein dan mag inbreken op de discussie. Dat we al denkend steeds ook blijven bedenken: ho even, wat zou Kant daarvan zeggen? En Heidegger dan? Zolang een dode denker nog zó meedoet aan de discussie, is hij niet helemaal dood. Of alleen in lichamelijke zin. Waterdicht is die benadering niet. Want Spinoza mag dan veel moois gezegd hebben over democratie, kunnen we

het denksysteem waarin hij die 'vooruitstrevende' ideeën inbedt – een denksysteem uit de zeventiende eeuw – eigenlijk nog wel serieus nemen? Maar goed, wie filosofen alleen maar als exponent van hun tijd ziet, maakt hen toch iets te snel onschadelijk. Feit is dat een tekst uit het verre verleden ons nog altijd kan raken, zelfs al is die ooit anders bedoeld dan we als 21ste-eeuwers kunnen achterhalen. Sterker nog: juist het ándere, vreemde en onmodieuze van een dode denker kan ons wekken uit de dogmatische sluimer waarin we altijd weer dreigen in te dommelen. De grote denker wil ons raken, vermoed ik, ook na zijn dood. Mij lijkt dat we hem (of haar, maar vrouwen zijn hier slecht vertegenwoordigd) een kans moeten geven. Van de essayist en filosoof Cornelis Verhoeven herinner ik me de uitspraak: ***"Een groot denker is iemand die je het gevoel geeft dat de wereld volslagen anders in elkaar zit dan je altijd hebt gedacht."*** Dat zijn ervaringen om naar op zoek te gaan.

Bron: *Trouw*, 2 april 2016



Cornelis Verhoeven en Frans Jacobs (docent in de week 'Grote denkers')

CURSUSWEEK GROTE DENKERS

29 AUGUSTUS T/M 2 SEPTEMBER
v.a. € 952,- (incl. het boek *Basisboek westerse filosofie*)

Een prachtige reis van 2500 jaar maken in vijf dagen op het mooie Landgoed ISVW? Hedendaagse filosofen vertellen over hun favoriete grote denkers uit de geschiedenis.

Met onder meer prof. **Marli Huijer**, dr. **Erno Eskens**, prof. **Frans de Haas**, prof. **Paul van Geest**, **Marthe Kerkwijk**, prof. **Rudi te Velde**, prof. **Frans Jacobs**, prof. **Han van Ruler**, prof. **Maarten van Buuren**, **Jabik Veenbaas**, **Jan Flaming**, prof. **Laurens ten Kate**, dr. **Miriam van Reijen**, dr. **Karen Vintges** en **Joyce Pijnenburg**. Kijk voor het actuele programma en arrangementen op isvw.nl.